



“Judo moet net als kunst en wetenschap vrij zijn van alle externe invloeden, politieke, nationale, raciale en financiële of andere georganiseerde belangen. En alle dingen die ermee verband houden, moeten gericht zijn op het uiteindelijke doel, het voordeel van de mensheid”

Citaat van Jigoro Kano

Judo voor Oekraïne

Judovereniging Hashi organiseert een sportevent

Op vrijdag 18 maart van 19.00 tot 01.00 uur

en een inzamelingsactie voor Oekraïne.

De actie is bedoelt om zoveel mogelijk geld op te halen. Iedereen is welkom, leden, niet leden, ouders, wijkbewoners, kom langs en doe mee. Doneren kan d.m.v. de QR code, met de knop “anders” bepaal je eigen bedrag, of doneer in de collectebus in onze Dojo. De gehele opbrengst zal gedoneerd worden aan Giro 555.



Om 1.00 uur, in het holst van de nacht zullen we met elkaar de avond afsluiten met 2 minuten stilte.

Vanuit verbondenheid met de mensen uit Oekraïne, die in de donkerste periode van hun leven verkeren.

Jita-Kyoei

Wederzijdse voorspoed voor jezelf en anderen! Dit is één van de twee fundamenteën van de filosofie van judo.

-Jigoro Kano-

