

Beste leden, ouders en verzorgers



In ons laatste bericht in december, sprak ik nog de hoop uit dat we op korte termijn weer met de judolessen zouden kunnen beginnen. Omdat we inmiddels weten dat dit niet het geval zal zijn, sturen wij dit bericht.

Onlangs hebben jullie een rekening ontvangen voor het eerste kwartaal van Judovereniging Hashi. We kunnen voorstellen dat sommigen van jullie het vervelend vinden om te betalen terwijl we geen les kunnen geven. Daarom wil ik graag uitleggen waarom we de rekeningen toch hebben verstuurd.

De eerste reden is dat wij in december, toen we de rekeningen klaar hebben gezet, nog niets wisten of de lessen op korte termijn weer konden beginnen. Destijds was er sprake van dat scholen en sportlessen voor kinderen eind januari misschien weer open zouden gaan. Inmiddels weten we dus dat het nog een tijd gaat duren.

De tweede reden is dat wij als club, ondanks dat we geen lessen kunnen geven, wel te maken hebben met doorlopende kosten. De belangrijkste hiervan is de huur, die deze maanden gewoon doorloopt en zwaar op de club weegt. En als wij wel uitgaven maar geen inkomsten hebben, is dat uiteindelijk slecht voor de gezondheid van onze club.

Omdat we jullie toch graag tegemoet willen komen, hebben we besloten dat in het volgende kwartaal (van april tot en met juni) we een halve contributie in rekening zullen brengen. We doen dat dan ook als er tegen die tijd wel weer gewoon lessen zijn. Op die manier hopen we te laten zien dat we de steun waarderen, terwijl we tegelijkertijd de club gezond proberen te houden.

We hopen dat jullie dit begrijpen. Blijf gezond en stay safe!

**Namens het bestuur van judovereniging Hashi,
Tom Zandwijk**